

Ξημερώματα Δευτέρας 18/4/2016 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες εισβολές των ΕΚΑΜ καθώς και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών στην Α' και Δ' πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Μπάτσοι μαζί με δικαστικούς λειτουργούς εισέβαλαν σε κελιά τόσο ποινικών όσο και πολιτικών κρατουμένων ενώ υπήρξαν περιστατικά ξυλοδαρμού διαφόρων κρατουμένων που αντιστάθηκαν. Αφού τελείωσε η έρευνα στα κελιά των κρατουμένων τα δίποδα των ΕΚΑΜ απήγαγαν 3 πολιτικούς κρατουμένους καθώς και δεκάδες ποινικούς και τους μετέγαγαν σε άλλες φυλακές διάσπαρτα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μετέχθησαν ο Πάνος Μιχαλάκογλου στη Νιγρίτα Σερρών, ο Παναγιώτης Ασπιώτης στο Ναύπλιο και ο Αντώνης Σταμπούλος στη Λάρισα.

Επίσης ύστερα από την εισβολή στα κελιά ο Φάμπιο Ντούσκο μεταφέρθηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού όπου και κρατείται κλεισμένος 23 ώρες το 24ωρο μαζί με άλλον ένα κρατούμενο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ακόμα ένα συμβάν που έρχεται να προστεθεί στην συνεχιζόμενη καταστολή και εκδικητικότητα τους κράτους απέναντι στους πολιτικούς και αξιοπρεπείς ποινικούς κρατουμένους. Για αυτό πρέπει να επιδείξουμε μαχητικά αντανάκλαστικά ουτως ώστε να μην αφήσουμε τους αιχμαλώτους του πολέμου βορά στα νύχια των αρπακτικών του κράτους. Στο καθεστώς απομόνωσης και τρομοκρατίας που προσπαθεί να δημιουργήσει η αστυνομική και η δικαστική μαφία δεν θα μείνουμε θεατές.

Ως μια πρώτη αντίδραση αναρτήσαμε πανό που έγραφε «Ενάντια στην τρομοκρατία εντός των φυλακών, στεκόμαστε στο πλευρό των έγκλειστων αγωνιστών» και γράψαμε συνθήματα σε διάφορα σημεία της Μυτιλήνης όπως « μπάτσοι, δικαστές δεν έχετε λόγο να κοιμάστε ήσυχοι», «λευτεριά σ' όσους είναι στα κελιά», «όσο αυξάνεται η κρατική τρομοκρατία, θα αυξάνουμε την αντίσταση», «λευτεριά στα Αναρχικά αδέρφια μας».

Καλούμε όλες τις αναρχικές συλλογικότητες αλλά και ατομικότητες να εντείνουν την ολομέτωπη επίθεση σε κράτος, μπάτσους και αφεντικά με αιχμή του δόρατος μας την αλληλεγγύη μας στους πολιτικούς κρατουμένους. Εμπρακτη αλληλεγγύη η οποία να υποστηρίζεται με όποιο μέσο κρίνεται αναγκαίο δημόσιο η παράνομο .

Γιατί:

ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΧΝΑΕΙ ΤΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ

ΝΑ ΞΕΧΝΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ...

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ



Ενεργό κομμάτι του Εξεγερτικού Συνδέσμου Θεωρίας και Πράξης